

תלמידים מסכמים את הסדנא

לאחר סדנא של חמישה מפגשים עם כיתות ד בבית ספר באזור ירושלים, ביקשנו מהתלמידים לרשום על דף מה הם למדו מהסדנא. ואלו הם הדברים המרגשים שהם כתבו:

לכל אדם יש נשמה לכל אדם יש רגשות גם אם אתה שונה ראוי שיתנהגו אליך בדרך ראויה.

אם למשהו יש בעיה לא צריך לפחד ממנו

למדתי שלכל אחד ואחת מאיתנו יש לו \ לה קשיים משלו \ משלה.

אני למדתי מהשיעורים שלכל אדם אפילו אם יש לו מוגבלות יש לו גם כשרון ואפשר ללמוד ממנו.

למדתי לדבר יותר לאט בשביל ילדים שהם כבדי שמיעה

למדתי שאין מספיק נגישות בסביבה בה אני גר

אף פעם אל תוותר גם אם המצב נראה אבוד.

למדתי שבהרבה מקומות לא דואגים לשירותי נכים!

למדתי מהמדריכות ליהנות גם אם יש לך מגבלה!

למדתי מה זה פיגור שכלי

למדתי מכל הסדנאות שצריך לכבד כל אדם גם אם הוא חירש או עיוור ושם רואים אדם שונה ברחוב, לא להסתכל עליו בצורה מוזרה אלא לכבד אותו

למדתי שצריך להתנהג לאנשים עם מוגבלויות כמו אנשים רגילים

לא לרחם על השונה

למדתי לכבד את האחר וגם אותי!

יש מקומות שצריך לשפר בהם את הנגישות

להיות קשוב לאחרים

לכל אחד יש בעיות

חשבתי שיש רק קצת דברים שאני טובה בהם וגליתי שזה לא נכון!

למדתי איך אנשים מצליחים להסתדר עם קשיים ושמעתי איך הם למדו שהקושי שלהם מוסיף להם באיזו שהיא דרך

למדתי שגם עם למשהו יש בעיה שכלית לא צריך להתנהג אליו כמו אל תינוק

למדתי להסתכל מנקודת מבט מחיים של אדם עם 'בעיה'

למדתי להתייחס בכבוד לאנשים נכים

למדתי שכל איש גם עם נכות מסוימת וגם בלי הם אותו הדבר, הם גם בני אדם כמונו
למדתי מכן איך מתייחסים לאחר, לשונה בכבוד, ולקבל את מי שלא כל כך בחברה
למדתי שלכל אדם יש קושי, זה לא משנה אם יש למשהו מוגבלות. כולם שווים!
אני למדתי שצריך להיות יותר נגישים לכולם
למדתי על נגישות, שכל אדם צריך דברים מיוחדים
מי שיש לו מוגבלות לא אומר שאין לו רגשות
למדתי שלכולם יש קושי
למדתי שאפשר ללמוד מכל אדם
למדתי שאם רואים משהו שיש לו בעיה זה לא אומר שצריך לדחות אותו
למדתי לא להסתכל על בנאדם מבחוץ אלא איך הוא מבפנים
למדתי שכולם שווים
למדתי שאנשים נכים הם לא מסכנים